

Kermismiddag voor Ouderen 2014 Herinneringen aan de kermissen uit het verleden:

- Met een vriendje in de rups
- De schommels en dan tegen de zeilen waarna je te snel werd afgestraft door de houten blokremmen.
- Lekker schommelen en in de rups met je eerste vriendje. Stiekum zoenen!
- Ik was een jaar of 10/11 en mocht met mijn twee andere zusjes naar de kermis in Oudenbosch. We kregen 15 cent kermisgeld mee. Ik verloor echter dat geld. Wij terug naar huis maar kregen niet meer. Mijn twee zusjes gaven me daarna ieder 5 cent zodat we alle drie nog 10 cent hadden. Zo ging het vroeger; eerlijk delen.
- Het was kermis in het dorp toen ik 4 jaar was en wegliep. Hele consternatie thuis. Na veel zoeken vonden ze me terug in een Kermiswagen zingend met de hele kermisfamilie.
- Ongeveer 70 jaar geleden hadden we niet veel geld. Wel naar de kermis! Eerst flink moe worden in de schommels en daarna in de zweefmolen uitrusten.
- Met vriendinnen in de schommels en samen een wedstrijdje wie het eerste het zeil kon raken!! Maar dan die vervelende rem zodat je er bijna uitviel. Maar o zo veel lol!
- In de schommels brak je bijna je nek. Vervolgens in de draaiemolen; je kon er geen genoeg van krijgen. Nog even een lekkere Oliebolk en tenslotte lang snoep uitzoeken in de snoeptent; welke zuurstok of toch maar noga?
- In de schommels totdat je tegen het doek kwamen (helaas) afgeremd werd. Al het geld in de bulldozers en net zo lang sparen (eventueel met een klein zetje) totdat je genoeg munten en spaarpunten had voor een leuke prijs.
- Op Kermismaandagmiddag werd door pastoor Vermunt de Ulvenhoutse Kermis afgehuurd. De schoolkinderen mochten dan gratis in de schommels en de rups.
- Heerlijk uitzien naar de jaarlijkse Kermis. Dan was er eindelijk iets te doen in het dorp!! Spaargeld van heel het jaar ging er naar toe.
- Het was een sport wie het hoogst kon in de schommels. Ik heb mijn man daar zelfs ontmoet!!
- Mijn vader en moeder hebben elkaar op de kermis leren kennen.
- Mijn broer van 15 en ik 10 jaar waren op een van de eerste kermissen na de 2^e wereldoorlog. En waren van plan voor de eerste keer in de Cakewalk te gaan. Spannend!! Mijn moeder uitgebreid voordoen hoe het wel niet moest op die enge lopende band!!
- Kermis elk jaar een groot feest waar je heel het jaar naar uitkeek. Op Carnaval na was er namelijk verder niets te doen in het dorp!
- Onze kermis, de laatste kermis in de regio in Strijbeek, bestond uit volksspelen en een snoepkraam. Heel wat anders dan tegenwoordig maar toch harstikke gezellig!!
- In de rups en wachten tot het zeil dicht ging..... En natuurlijk in de schommels; zo hoog mogelijk!!
- Met 25 cent naar de kermis en dan toch nog de boodschap meekrijgen OP TIJD THUIS ZIJN!! We konden uren blijven kijken en meerijden met iemand die alleen in de botsauto's zat!!
- Op de Kermis mijn eerste en enige grote liefde ontmoet!! Er 62 jaar gelukkig mee getrouwd gebleven!!
- Met mijn vriendje in de rups!!! Kap erover en dan maar
- Vroeger werden alle kinderen uit het gezin met twee kwartjes op zak vooruit gestuurd naar de kermis. Vader en moeder kwamen dan later voor de Paling en de Lekstokken. Vervolgens mochten we dan nog een aantal extra rondjes in de draaiemolen en dan weer naar huis. Wachten op de kermis van het jaar erop!! Fantastisch.